



ØRESUNDS DANSFÖRENING

ÖDF 20 ÅR

VI VAR MED FRÅN BÖRJAN!

Här kommer del 2 av min intervju med våra trogna medlemmar Dennis och Laila Johnsson.

I förra delen berättade de om hur det kom sig att vi hamnade i vår nuvarande lokal och hur de renoverade lokalen från nedgången industrilokal till fin danslokal.

I denna fortsättning berättar Laila vidare hur hon jobbade med marknadsföringen.



Dennis och Laila i dansartagen på kurs i Slowbugg 2013

"Vi hade alla kartonger i källaren hemma så alla kunde prova"

TEXT: Sussi Lundborg

FOTO: ÖDFs och Mia Anderssons fotoarkiv

Laila: Jag jobbade med marknadsföringen av lokalen och verksamheten. Bengt var ordförande och han visste att jag var marknadsförare så han frågade mig om hur vi skulle marknadsföra föreningen.

Vi hade massor av idéer och jag blev mer och mer engagerad av det och tyckte det var kul.

Det var vi som skapade de små vimplarna som sitter utanför dörren. Det var nog det allra första vi tog fram och så 'gatupratarer'. Den beställde jag och ordnade affischerna till den. Jag ritade dem helt enkelt. Det var väldigt enkelt, men fungerade jättebra.

Vi tog fram muggar (de som hänger på krokar i köket), vattenflaskor och klistermärken - även stora som man kunde ha på bilen om man ville, men det var det väl inte så många som ville (skratt). Allt var i svart och rött för jag var väldigt noga att använda färgerna i loggan.

Dennis: Du vet vem som är på loggan va?

Sussi: Nej?

Laila: ja, det är också en rolig grej, det är ett foto från en danstävling på Peter Leanderz och Elisabeth Gullander (två av grundarna till ÖDF reds. anm.). Och att det är ett danskt Ö det är ju för att år 2000 då byggdes det allra sista på bron mellan Sverige och Danmark och då hade man förhoppningar att även få dansare från Danmark. Därför ville de kalla sig för Öresunds dansförening och inte Malmös.

Laila: Sen blev det hemmagjorda affischer inför klädesförsäljning m.m.

Så du var ansvarig för profilkläderna då?

Laila: Ja, i nio år. Ja, det var mycket jobb, men jag tyckte att det var roligt och jag sålde ju väldigt mycket. Ja, tröjorna bärs ju ännu idag.

Det är ju svårt för man måste ha en kollektion hemma så man kan prova storlekarna. Vi hade kartonger i källaren så alla kunde prova.

Dennis: Ja, nu har ju ÖDF ett stort förråd i lokalen bredvid lilla spegelsalen, men det fanns inte då så vi fick ha det i källaren hemma.

Laila: Så ville jag ha fler profilprodukter och då tog vi fram ryggsäck, stora idrottsbagen och skopåsen.

Sen kontaktade jag Dansskor.se och de kom och sålde skor hos oss.

Du sa att Bengt var ordförande?

Laila: Ja, Bengt var ordförande under ett par år. Och det var han som startade Dans på stranden. 2009. Han kontaktade andra dansföreningar i Malmö och efter enorma diskussioner med kommunen fick vi till slut okej. Och sen byggde vi själva dansbanan.

Dennis: Ja, det fanns en monterbar dansbana i en lada i som vi hämtade och lastade på en traktor och fraktade in till platsen där vi är nu, vid badhuset. Det var ett "jävla" jobb och det var svårt att få den att ligga still så den inte rickade.

Laila: Ja, och sedan dess har vi haft Dans på stranden.



Två av ÖDFs profilprodukter som Laila var med och tog fram vid marknadsföringen av dansföreningen.

Det fanns en monterbar dansbana i en lada som vi hämtade och lastade på en traktor och fraktade till platsen

Ni har verkligen gjort mycket för föreningen!

Laila: Ja, föreningen växte väldigt snabbt när vi väl kom till 111an. Dennis blev lokalansvarig för det började bli tvunget för vi började hyra ut och det var så mycket med nycklar så det blev nödvändigt att ha någon som höll i det. Och vi ändå ofta där och var nyblivna pensionärer.

Dennis: Ja och vi hade ju nära till lokalen. Det var perfekt.

Laila: Det var en väldigt god stämning, alla känner alla och man ser vad som behövs göras. Jag hoppas det fortsätter, men det är nog svårare ju fler man blir i en förening. Med storleken blir det mera anonymt och det är ju en naturlig utveckling.

Vi blev hedersmedlemmar vid 10 års jubiléet 2011.

Till jubileumsfesten fick alla en stilig inbjudan, det var smoking fest, bubbel i glasen och alla de som startade föreningen 10 år tidigare deltog i den glada festen. Det var en jättetrevlig tillställning!

Jag lämnar Laila och Dennis hem med ett leende på läpparna 😊

*Vilket engagemang de båda har visat för föreningen!
De är väl värda hedersmedlemmar.*

Vi säger hejdå och hoppas att vi kan ses på dansgolvet snart igen.



Laila och Dennis på ÖDFs 10 års jubileumsfest